

Website lichtengel.nl Boek versie Aartsengel, Bewaarengel, Boeken en engelenbrood

Dit document: Aartsengel

Versienummer: b1

Paragraaf 1a

Wij kennen de aartsengelen zoals  
Aartsengel Michael, de prins der engelen, die zoals god is  
Aartsengel Gariel, die graag boodschapper is, van wijsheid en andere onderwerpen  
Aartsengel Raphael, die als genezer wordt gezien.  
Aartsengel Ariel, de leeuwin van God.

De hoogste Aartsengel als prins der engelen natuurlijk  
dicht bij God als koning staat.

Ze vaak zeggen dat als je zegt  
Aartsengel Michael neem mij op in uw genade en bescherming

Hij zowel het leven behartigt als de moeilijke momenten  
nabij is.

De Aartsengelen hebben allemaal ook alle rollen en functies.  
Dit betekent dat Michael niet alleen soldaat is maar ook onderwijzer  
genezer en alle andere rollen.

Als iemand dan onder bescherming staat van een Aartsengel  
zeggen ze vaak dat het een onzichtbare bescherming is.  
Als het ware als je opeens in gevaar bent dat de engelen je al nabij zijn  
voordat je het merkt.

Zoals alle aartsengelen met de alomtegenwoordigheid  
van God meekijken waardoor de vleugels teken zijn  
dat ze niet van anderen afhankelijk zijn.

De titel van aartsengelen de naam -El erachter heeft  
immers zij dienen El Shaddai, wat een joodse  
heilige naam is, vergelijkbaar met de Almacht.

Omdat zowel engelen als Aartsengelen de wil van God hebben  
zij het oordeel aan God overlaten en dat respecteren.

De vraag als men in nood bidt,  
alle ramspoed gaat boven mijn hoofd,  
wil iemand mij redden,  
deze gebeden worden behartigt door de aartsengelen  
die soms onvermoed helpen.

Waardoor zij in de alomtegenwoordigheid en ondoorgrondelijkheid  
van God delen.

## Paragraaf 1b

De aartsengelen willen natuurlijk dat wij ons aan God-Almachtige overgeven immers op aarde heeft hij de Almacht, waardoor wij op onze eigen manier zoals God dat wilt beschermd kunnen worden.

Iedereen die zich aan God-Almachtige overgeeft, boven de rituelen uitgaat.  
Immers als herder is men nog zelf iemand,  
als koning is men zelf nog burger,  
in verbond heeft men nog eigen wil, of kenmerken  
daarom gaat overgave boven dit alles uit.

Als men bijvoorbeeld ook God-Almachtige ten huwelijk vraagt beschouwt hij het als gebed, en kan zowel de relatieaanvraag aannemen, als een relatie geven, of een relatie als tijdelijke persona van hem geven.

God-Almachtige is natuurlijk zonder gender,  
en belooft ons altijd dat gebeden de juiste verhooring krijgen.

Door je aan God-Almachtige over te geven  
gaat hij direct alle zaken veilig stellen,  
en schenkt ook zijn genade op alle andere punten.